

# *BolonKalaset 2019*

Sommaren 2019 blev det äntligen av - BolonKalaset!

Det är nu 12 år sedan jag hämtade Snäckan i Åhus, fem år sedan jag fick Bella i min famn i Prag och två år sedan Bella Bolonkas första valpkull kom till världen. Under dessa år har jag haft många anledningar, men väldigt få tillfällen att kunna fira det mina hundar givit mig. En lång rad resor och möten, många träningar och tävlingar och inte minst tre valpar och deras familjer har förgyllt min tillvaro.

Många gånger har vi människor inte tid att stanna upp och umgås, vi ska alltid vidare och är ofta fullbokade i vår agenda. Tanken att ordna en hunddag, väcktes redan för något år sedan. Vi som träffas och tränar eller tävlar har väldigt trevligt tillsammans och vi har ett gemensamt intresse som vi brinner för - våra hundar.

Skisser och idéer blev till ett projekt för Kennel Bella Bolonka - ett kalas för folk och småhundar i allmänhet, vänner och Bolonkor i synnerhet - ett BolonKalas. Jag utgick helt och hållet från mig själv i min planering. Aktiviteter - bara sådant som jag testat med mina hundar och som vi gillar. Mat - gott, vackert och hemlagat som jag älskar att fixa. Vinster och hederspriser - särskilt utvalt från leverantörer som jag känner till och själv handlar hos till vardags. Plats och datum fick bli i anslutning till Hallands Kennelklubbs stora utställningar i Tvååker, och det var viktigt med tillgång till både inomhus- och utomhusmiljö så vi kunde kalasa oberoende av vädret.

Vi var ett tjugotal personer som träffades denna alldeles lagom varma, lite halvmulna dag i Tvååker. Vädret kunde inte varit bättre! Vägvisare på rosa papper lotsade gästerna till parkeringen och till kalaset. Några av de första som kom var Laila och Glenn från kennel Puzinuz, uppfödare av min första hund Snäckan, och tillika mina mentorer. De hade med sig dagens lugnaste hund - en liten vit Bolognese av teddy.

Vi bar ut cafémöbler i olika färger och placerade dem i skuggan under stora träd. Runt omkring oss hade vi vackra planteringar med sommarblommor. I ett utställningstält från Dansk kennelklubb dukades ett buffébord upp och vi startade dagen med fika och hembakta frallor, pålägg och lite grönt. Det smakade bra, inte minst hos de som rest lite längre. Både människor och hundar hälsade på varandra och det blev snabbt väldigt familjär och god stämning. Några hundar var vana vid att vistas på camping och gick lösa i en hage som husse och matte ställt upp. De var så avstressade och coola trots allt nytt runt omkring dem. Alla åt och pratade på, så min tidsplan sprack redan efter en timme! Jag tog det som ett gott tecken.

Hundhallen blir gärna lite varm frampå dagen, så vi startade med aktiviteterna som skulle vara inomhus. Vi hade tillgång till jättefin agilityutrustning. Min granne Marie Hansson Mårtensson, som är den som tagit in agility-sporten till Sverige, hade specialdesignat en minikurs "Agilityträning Prova-på", bara för oss på BolonKalaset. Marie är noga med säkerhet. Agility är en tuff sport och det är viktigt att alla moment är genomtänkta för att inte skada eller skrämma hunden. Instruktionerna var så utformade att vi skulle lära oss rätt från början; hoppa från rätt håll, markera vissa områden osv. Vi hade stationer med balans, hinder, tunnel och däck, allt anpassat efter små hundar. Vi hjälptes åt med att visa och motivera våra hundar. Många hade aldrig tidigare testat agility, men det blev en väldig aktivitet eftersom allting kändes vara på rätt nivå för både två- och fyrbenta. Vi avslutade med en tävling. Tursamt nog kunde en i gänget, Pi, reglerna och hur man räknade poäng, så hon fick agera domare. Alla var andäktigt tysta och stöttade den som tävlade. Vilken respekt! Vann gjorde det ekipage som kunde följa anvisningarna bäst och där föraren fick sin hund att hänga med. Bichon Frisé Mimmi med matte Eva stod som segrare. Inte illa, särskilt som matte hade en nybruten handled i gips. Den unge Bolonkapojken Chilli med matte Anna kom på en god andra plats.

Vi hade förmånen att bland deltagarna ha en ung tjej, Alice, som tränar och tävlar i Junior Handling på SM-nivå. Mina hundar har träffat Alice många gånger på ringträning och de bara älskar att gå fint med henne. I Junior handling är kontakten med hunden viktig och man ska också känna till en del om den rasen

man visar. Alice och hennes Norska Buhund Lisen visade olika formationer som man lär sig i Junior handling. Det är viktigt att presentera hunden så att domaren kan studera den från olika håll. Hon visade även hur man ställer upp sin hund för bedömning. Alla fick träna och man kunde studera sig själv och sin hund i den spegelvägg som fanns på ena långsidan i hallen. Vi avslutade med tävling och vi var imponerade både av varandra och av oss själva, så mycket vi lärt oss. Att visa hund är en konst och domare Alice lyckades lära flera ekipage att gå både runt, fram och tillbaka, i L-form, T-form och i triangel. Bichon Havanaisen Martinus med matte Lotta var de som lyckade bäst, tätt följda av lille Bamse Bolonka med extramamma Carina. Koncentrationen var på samma nivå som på en riktig utställning och glädjen hos vinnarna gick det inte att ta miste på. Proffsigt av både handlers och domare!

Efter förmiddagens aktiviteter var vi hungriga. I det danska tältet dukade vi fram stora fat med fläskytterfilé - en grillad med vinbärs- och balsamico-glaze och en som var citron- och rosmarinmarinerad. (jo, ICA Supermarket hemma i Söndrum hade extrapris på det köttet!), Till detta en rejäl skål krämig potatissallad med örter och en medelhavsinspirerad pastasallad med en symfoni av grillade grönsaker och fetaost. Lite grönt och annat gott som tillhör. Och så det bröd som var kvar från frukosten. Det smakar väldigt gott att äta utomhus i trevligt sällskap och när man har varit i farten. Hundarna fick möjlighet att vila och kunde ligga fritt kring borden.

Efter maten tog vi en promenad i den vackra parken som omgav oss. Där fanns träd, buskar och blommor av alla de slag och i alla möjliga färger. För hundarna fanns det gott om sval skugga bland träden, men även roliga stubbar och anlagda platser de kunde hoppa upp på. Vi gick genom smådjursstallar, där både grisar, höns och exotiska fåglar vistades ute. Vi tvåbenta blev imponerade av de vackra fåglarna och tupparna. Hundarna skötte sig perfekt under promenaden, de hade ju redan hunnit bekanta sig med varandra på förmiddagen.

Nu var det dags för rallylydnad. Vi var flera i gruppen som hade gått kurs och provat på sedan tidigare. Bolonkan Brina med matte Pi har varit ett framgångsrikt team igenom många olika lydnads- och spåraktiviteter de senaste åren. Brina är den enda bolonkan i Sverige som kan titulera sig

Rallylydnadschampion. Det inger respekt! Hon är en verklig förebild för rasen och hon visar att småhundar minsann kan de också. Vi valde ut rallyskyltar på nybörjarnivå. Vi gick rallylydnad i en miljö som i en tavla av Monet - på en mjuk gräsmatta omgiven av prunkande rabatter. Brina och Pi visade hur det gick till och vi andra följde efter på den lilla bana som vi gjort. Rallylydnad tycker jag är den optimala träningsformen för både hund och förare. Den bygger på glädje, samarbete och kontakt. Allt går i en positiv anda och varken hårda ord eller sträckta koppel är tillåtna. På tävling får man inte ha godis... så det var tur att det inte var någon tävling på BolonKalaset för här var det fritt godisätande. Bolonkan Chilli och matte Anna fick mersmak för sporten och anmälde sig till en kurs efteråt. Tänk så roligt!

Den sista hundtävlingen för dagen var det många som väntat på - tricks. Vi kom överens om att man fick visa tre olika tricks med sin hund. Som tricks räknades allt som hunden utförde enligt förarens önskan. Det kunde vara sitt, vänta eller mer avancerade konster. Här syntes det att hundarna hade riktigt roligt och att de visste att det vankades god belöning. Att de bara orkade! Vi hade ju varit igång hela dagen. Sitt, ligg, dansa, hit och vacker tass blandades med freestyle som slalom mellan förarens ben och promenad med tassarna på förarens fötter. Här snackar vi tricks! Många hundar - och förare - var riktigt showiga men ett team var något utöver det vanliga. Herrarna i sällskapet utsågs att tillsammans agera domare och efter en kort överläggning gratulerade de Alice och Lisen till en solklar seger. Brina och Pi kom på en hedrande andraplats. Vi andra får träna lite mer till nästa år...

Dagen började gå mot sitt slut och det var dags för final - kakbuffé. Alla som ville fick ta med sig ett bidrag till eftermiddagskaffet. Så mycket gott! Vi frossade i bullar, muffins, solskenskaka, mandelkakor, bärkaka, hallongrottor, kokoskakor och After eight. Hundarna hade sitt eget fat med kex - såklart.

Var och en fick bidra med en fråga till en quiz under fikaten. Där frågades om allt från engelska kungahusets hundar till resebestämmelser, ursprungsländer och tillåtna färger på de olika raserna. Vi tuggade kakor och tänkte och hann även gå igenom de rätta svaren. Som om hon inte vunnit tillräckligt idag så kammade Alice hem de flesta rätta svaren här också. Stort Grattis från oss andra!

Alice och Pi tackades för sina insatser som domare och för all den kunskap de delat med sig till oss andra. De gav en professionell touch till BolonKalaset.

Innan vi skildes åt var det prisutdelning. Det var verkligen ett dignande prisbord och det var så roligt att alla kunde gå hem med något de verkligen tyckte om och hade användning av. Alla som kom på BolonKalaset har en särskild betydelse för mig och mina hundar och de hade alla en personlig anledning att få ett hederspris - en jättefin rosa rosett. Mina mentorer Laila och Glenn, Annika som fick mig att få upp ögonen för Bolonkan, Carina och Krister - Bamses extrafamilj och mina allt i allo under kalaset, Eva och Anders som var Snäckans faddrar och alltid finns när man behöver dem, utställningskompisar, träningskompisar och promenadvänner... Det var en härlig känsla att få tacka var och en och lämna en vacker rosa rosett. Jag som älskar rosetter... ja, och rosa! För att ge lite tur på tävlingar och annat framöver avslöjade jag och delade med mig av mina allra hemligaste knep inför tävling - en goodie-bag till de tvåbenta. Man måste ha en påse te av sorten Earl Grey Russian, en Kexchoklad från ICA Supermarket i Söndrum och en påse OLW ostbågar - de två första att äta under tävling, de senare att äta när man kommer hem. Och självklart fick alla hundar också med sig en gottepåse innan de gick.

I skrivande stund vill jag, **av hela mitt hjärta** ❤️ **tacka Er alla** som gjorde BolonKalaset till en dag som med råge överträffade mina förväntningar. Det är så roligt att ni allesammans hört av er och bara varit positiva. Ord som "vilka trevliga människor" och "jag lärde mig mycket" värmer.

Vi ses nästa år igen! ❤️ Samma tid och samma plats - jag har redan bokat.

*Pia Gjälby*

*Kennel Bella Bolonka*

Bilder från BolonKalaset hittar ni i galleriet.

## Slutligen...

... vill jag tacka er som hjälpte till att fixa hederspriser till BolonKalaset:

**Alac** - det personliga företaget i Hälsingland som alltid är så hjälpsamma när jag specialbeställer koppel och halsband. Det har blivit en hel del måttbeställda nome-halsband och koppel med speciella hakar på 12 år... det absoluta bästa för mina päls hundar! Tack för hjälp med gott och blandat till prisbordet!

**Apoteket Berguven** - apoteket på Hallands Sjukhus Halmstad, där jag arbetar, plockade ihop fina presentkassar med hygienartiklar.

**Djursjukhuset Blå Stjärnan** - träffar jag varje år på Stockholmsmässan när de lämnar information och delar med sig av sin kunskap. Härifrån kom hopfällbara vattenskålar.

**Eurogroom** - har det mesta en hundägare behöver; burar, fällar, pälsvårdsprodukter och inte minst gedigen kunskap och erfarenhet. Lite tugg till gottepåsarna kom härifrån.

**Funplate** - jag bara fick en idé och googlade... beställde så himla häftiga skyltar till mig och några vänner. Javisst ville de fixa skyltar till BolonKalaset - härliga rosa och blå med texten "I ❤️ MY DOG" i glitter. Bling bling!

**ICA Supermarket, Söndrum** - min dagligvarubutik några hundra meter bort, hjälpte till att fixa goodie-bags för tvåbenta.

**Jycketryck** - min vän och granne Marie Hansson Mårtensson komponerade en Prova-på-kurs i agility bara för BolonKalaset.

**Kennel Bella Bolonka** - såklart att även jag själv ville bidra med personliga priser. Ätpinnar med hundtryck och småsaker bra att ha på utställning som jag köpt i Japan under mina resor dit. Men viktigast av allt - mina hemliga knep inför tävling, väl paketerade i en randig goodie-bag för alla tvåbenta.

**Lås och Larmspecialisten** - Halmstadföretaget som både är kunniga och väldigt hjälpsamma (egen erfarenhet) i frågor angående lås och säkerhet och som dessutom introducerade mig i rasen Russkaja Tvetnaja Bolonka, hade med sig ett rejält, rosa cykellås som högvinst.

**MERA petfood** - en ny bekantskap som har mycket gott godis att välja på. Kex och kakor i gottepåsarna kom härifrån.

**MG Events** - företaget från Dalarna, som jag mötte på MyDog när jag stod och beundrade deras prisrosetter. De har en vision om totaltjäst för hundevenemang och höll ett extra möte där de beslutade om att tillverka rosa rosetter till alla oss på BolonKalaset.

**Pingelas Ljus** - Min allra första kontakt när jag ville marknadsföra min söta lilla Bella Bolonka för drygt fyra år sedan. Fina blockljus med blom- och hundmotiv (Bolonka mm) och nu också presentpåsar med jättesöta, smyckeslika nyckelringar med texten "I ❤️ MY DOG"

**Svedea** - Det försäkringsbolag jag efter mycket omsorg valde och som har visat sig fungera som jag vill när det behövs. Härifrån kom kassar, filtar, matskålar och multiscarfs.

*Tack ALLA!*

*Pia*